



## **De Bakkerij**

Diaconaal Centrum De Bakkerij “helpt waar geen helper is”. De diaconieën van samenwerkende kerken bieden vanuit het gebouw aan de Oude Rijn in het centrum van Leiden concrete hulp aan kwetsbare groepen in de regio, waaronder: dak- en thuislozen, vluchtelingen, ongedocumenteerden, mensen met financiële problemen, mensen in een sociaal isolement en “zorgmijders”.

De Bakkerij is van nature gericht op samenwerking. Zo stond De Bakkerij mede aan de wieg van de Voedselbank Leiden e.o., het Exodushuis Leiden, Stichting Straatpastoraat Leiden, het Vrouwen netwerk Leiden en het actiecomité COOL, dat zich inzet voor de opvang van ongedocumenteerden in onze stad.

Het centrum staat dan ook bekend als een “goede-doelen-verzamelgebouw” waar ruim 20 hulpverlenende organisaties en projecten tegen een diaconale huur hun thuisbasis vinden en op informele wijze samen hulp bieden aan mensen in nood.

Maar De Bakkerij is ook een luis in de pels van bestuurders en beleidsmakers, een waakhond en pleitbezorger voor de zwakkeren in de samenleving en zoekt waar nodig en dienstbaar soms ook de confrontatie op.

Het centrum is een laatste vangnet, kraamkamer, vliegwiel, pleitbezorger, waakhond, maar vooral ook een warm nest voor bevlogen mensen die zich met hart en ziel inzetten voor medemensen die tussen de kieren van de reguliere hulpverlening dreigen te verdwijnen.